

1Thessalonicenzen 4: 16,17,18 ...want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden met de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

Uitnodiging serie Bijbelstudiesamenkomsten met Dato Steenhuis

De Gemeente bij de komst van de Heer



De volgende data onder voorbehoud:

- 19 febr. De Gemeente is echt uniek*
- 19 mrt. De Gemeente wordt opgenomen*
- 16 apr. De Gemeente is in het Vaderhuis*
- 21 mei De Bruiloft van het Lam*
- 17 sept. De toekomst van Europa*
- 15 okt. De Gemeente met de Heer op de Olijfberg*
- 19 nov. Israel met Jeruzalem, hoofdstad van het 1000-jarig Vrederijk*
- 17 dec. De Grote Witte Troon*
- 21 jan. 2024 De Eeuwigheid*

Waar? De Essenburcht, Schoonbeekhof 1, 3774 DA Kootwijkerbroek

Aanvang 16.15 uur

Info: Jan van den Brink, tel 0342-701480, janbrink@solcon.nl

Harry Brons, tel. 0342-471439, harrybrons@solcon.nl